



**25. — LUTTE ENTRE LE ROI DE FRANCE ET LES FLAMANDS. LA BATAILLE DES EPERONS D'OR.**

Le roi de France envoya une armée pour châtier les Brégeois. Ce fut la bataille de Courtrai où les milices communales de la Flandre exterminèrent les chevaliers aux « éperons d'or » le 11 juillet 1302.

**25. — STRIJD TUSSEN DE KONING VAN FRANKRIJK EN DE VLAMINGEN. DE GULDENSPORENSLAG.**

De koning van Frankrijk zond een leger naar ons land om de Bruggelingen te bestraffen. Dit was de slag van Kortrijk, waar, op 11 juli 1302, de ridders met de « gulden sporen » door de vlaamse gemeentelijke legers, op de vlucht werden gedreven.



**27. — PHILIPPE VAN ARTEVELDE. BATAILLE DE ROOSEBEKE.**

La Flandre était pressurée d'impôts par Louis de Male lorsque les Gantois chargèrent Philippe Van Artevelde, fils de Jacques, de diriger leur révolte. Philippe vainquit l'armée de Louis de Male qui dut fuir en France. Mais le duc de Bourgogne et le roi de France vinrent à son secours. A la bataille de Roosebeke, les Français mirent les milices flamandes en déroute. Philippe Van Artevelde y trouva la mort.

**27. — FILIPS VAN ARTEVELDE. SLAG VAN ROOSEBEKE.**

Vlaanderen werd door Lodewijk van Maelle, door zware belastingen uitgezogen, toen de Gentenaars aan Filips Van Artevelde, zoon van Jakob, de leiding van de opstand toevertrouwd. Filips overwon het leger van Lodewijk van Maelle die zich verplicht zag naar Frankrijk te vluchten. De Hertog van Bourgondië en de koning van Frankrijk kwamen hem ter hulp. Bij de slag van Roosebeke, waar Artevelde gedood werd, werden de Vlaamse troepen door de fransen op de vlucht gedreven.



**26. — GUERRE DE CENT ANS. JACQUES VAN ARTEVELDE. TRIBUN GANTOIS.**

Pendant la Guerre de Cent Ans, Jacques Van Artevelde prêcha la neutralité de la Flandre. Il restait ainsi fidèle au roi de France, suzerain de la Flandre, et Bruges continuait à recevoir la laine d'Angleterre. Homme intègre et juste, il fut massacré lors d'un complot ourdi contre lui en 1345.

**26. — HONDERDJARIGE OORLOG. DE GENTSE REDE-NAAR JAKOB VAN ARTEVELDE.**

Tijdens de 100 jarige oorlog predikte Jakob Van Artevelde de neutraliteit van Vlaanderen. Zodoende bleef hij trouw aan de koning van Frankrijk, leenheer van Vlaanderen, en de Engelse wol werd steeds in de haven van Brugge aangebracht. Deze rechtvaardige en rechtschapen man werd vermoord tijdens een complot dat in 1345 tegen hem gesmeed werd.



**28. — PAIX DE Tournai. ACCORD ENTRE LE DUC DE BOURGOGNE ET LES COMMUNES.**

Toute la Flandre fut occupée par l'armée française. Seule Gand lutta pendant deux ans. Finalement Philippe le Hardi accepta la paix de Tournai d'où Gand sortit avec ses libertés intactes (1385).

**28. — VREDE VAN DOORNIK. OVEREENKOMST TUSSEN DE HERTOG VAN BOURGONDIE EN DE GEMEENTEN.**

Geheel Vlaanderen werd door het Franse leger bezet. Gent alleen bood, twee jaar lang tegenstand. Eindelijk nam Filips de Stoute de vrede van Doornik aan. Daardoor bewaarde Gent al haar vrijheden (1385).